

Mooie tijden

De dagen worden korter, de temperaturen dalen en de feestelijke lichtjes verschijnen in het straatbeeld. Bij ons op school voelen we de warmte van de gezellige decemberperiode al aankomen, met Sinterklaas en Kerstmis als stralende hoogtepunten.

De school is prachtig omgetoverd in Sintsfeer (hartelijk dank dames van de OR), de lootjes zijn getrokken, de Sintknutsels worden gemaakt, kortom het is gezellig in de school.

Deze periode draait niet alleen om feestelijkheden, maar ook om samen zijn en stilstaan bij wat belangrijk is. November en december bieden een mooie kans om extra aandacht te geven aan wat ons verbindt. We moedigen onze leerlingen aan om zorgzaam te zijn voor elkaar en waardering te tonen voor de kleine dingen die het leven bijzonder maken.

We wensen iedereen een warme en feestelijke periode toe. Samen maken we er een mooie tijd van!

Lampionnen

In alle groepen is hard gewerkt om weer een mooie lampion te maken voor 11 november. De kinderen gingen enthousiast aan de slag en waren trots op het resultaat. Wellicht hebben zij vanwege de mooie lampion(en de goede zangkunsten) zoveel lekkers opgehaald.



Aan het werk voor de kerstmusical

In aanloop naar de kerstmusical zijn de kinderen van groep 8 op de woensdagmiddagen al druk in de weer om het decor te maken. Tijdens de reguliere lessen is er niet genoeg tijd beschikbaar om dit te doen, maar gelukkig zijn veel kinderen bereid om een paar uurtjes na schooltijd onder leiding van ouders en juf Jacqueline te werken aan het decor.

Het is op die momenten een gezellige boel in de school en er wordt hard gewerkt om het decor voor de kerstmusical op tijd af te krijgen.



Knutselen in groep 7

Verjaardagskalender

Wij hebben begin groep 7 al veel knutselwerkjes gemaakt. Het allereerste werkje wat we gingen maken was een verjaardagskalender. Je moest het poppetje zo veel mogelijk op jezelf laten lijken. Ook moesten we het een beetje 3D maken. De oren en de neus moesten een beetje uitsteken, zodat je het van de zijkant goed kon zien. Dit was een leuk knutselwerkje om te maken.

Dierenleeswijzer/boekenlegger

We gingen een dierenleeswijzer maken. We moesten zelf een dier bedenken dat we leuk vonden. Die gingen we namaken, maar je mocht ook lekker je fantasie gebruiken bij dit knutselwerkje. Er zijn veel verschillende soorten dieren gemaakt; van katten tot honden, van tijgers tot olifanten en nog veel meer. Dit knutselwerkje was ook zo geweldig om te maken.



Pompoenlampion

Voor 11 november gingen we een pompoen maken als lampion. We moesten op een zwart of donkergroen blad een pompoenvorm plakken. Dat moesten we twee keer doen. En daarna moesten we de ogen, neus en mond uitknippen. Dit moesten we twee keer doen. Toen we dat hadden gedaan, kregen we een gekleurde strook. We moesten aan alle twee de kanten kleine knipjes maken zodat we de twee kanten van de pompoen aan elkaar konden plakken. In het midden van de strook moesten we een gat maken voor het lichtje. Achter de ogen, mond en neus moesten we een stukje vliegerpapier plakken zodat het lichtje verschillende kleuren gaf. Dit was ook leuk om te maken, maar het was wel een beetje priegelwerk.

Minischoentje

We zijn nu bezig met een minischoentje maken. Om het schoentje te maken moet je eerst 16 vierkantjes vouwen, dan moet je een rij eraf knippen en daarna nog 2 vakjes er vanaf knippen. Daarna moest je het aan elkaar vastlijmen. En daarna kon je nog wat leuke dingetjes maken om erin te doen zoals: mini cadeautjes, mini wortels of een mini verlanglijstje. Dit was ook erg leuk om te maken. Alle knutselwerkjes zijn echt heel goed geworden!!



Door: Suus Glim en Isa van Loon, Groep 7

Kwinkles in groep 5

Tijdens een les van de methode Kwink ging het om 'keuzes maken'. Voordat je vandaag naar school kwam heb je al veel keuzes gemaakt. Van: wat doe ik voor kleren aan vandaag tot wat doe ik op mijn brood en op welke manier ga je naar school. In de groep hebben we de keuzes met elkaar besproken. We kwamen met elkaar tot de conclusie dat we allemaal ook weleens de verkeerde keus maken. Bijvoorbeeld in een restaurant. Het gerecht dat je vader of moeder had gekozen, was toch voor jou ook beter geweest. Maar soms heeft jouw keuze ook gevolgen voor een ander. In de klas hangt nu de poster van 'De Keuzechecker' om de kinderen er aan te herinneren om op de juiste manier te kiezen. In tweetallen zijn de kinderen in de klas aan het werk gegaan met het noteren van hun keuzes van de afgelopen week.



Babynieuws van juf Cindy

Op woensdag 30 oktober ben ik bevallen van een dochter genaamd Rhodée Elizah de Leeuw. We zijn inmiddels ruim een maand verder. Alles gaat goed met mij en Rhodée. We genieten volop van onze dochter en Lowie is trotse broer. Ik kom nog een keer langs op school om Rhodée aan de kinderen te laten zien. Voor nu wens ik alle kinderen een gezellige maand toe met Sinterklaas en Kerst en ik kijk er naar uit om ze weer te zien!



Week van de mediawijsheid in groep 6

Van 8 t/m 15 november was het de week van de mediawijsheid. Deze week stond in het teken van omgaan met nepnieuws, het eigen gebruik van (sociale-) media en hoe ga je met nepnieuws om. Hierbij leerden de kinderen het volgende rijmpje:

Is het bericht waar?

Is het bericht leuk voor hem of haar?

Deel het met elkaar!

In groep 6 zijn al verschillende kinderen met een mobiele telefoon, ook kunnen kinderen via computerprogramma's met elkaar chatten. De kinderen vertelden openhartig over hun ervaringen. Deze waren niet alleen maar leuk en gezellig. We hebben ook gesproken over wat je kunt doen als je met vervelende berichten in aanraking komt. We hopen dat u dit thuis ook met uw kind bespreekt.

KWINK update

Iedereen ervaart emoties en iedereen gaat daar op zijn eigen manier mee om. Via de methode KWINK leren de kinderen dat er drie manieren zijn waarop de meeste mensen reageren; aanpakken, aanvallen of verstoppen. Vanuit de methode kijken de kinderen naar de volgende doelen:

Ik ontdek wat de emotie van een ander met mij doet (onderbouw).

Ik verken mijn reactie op een heftige emotie van de ander (midden-/bovenbouw).

Ik kan lichaamstaal herkennen (onderbouw).

Ik weet hoe lichaamstaal werkt (midden-/bovenbouw).

Kinderen hebben baat bij afstemming tussen school en thuis. Praat thuis daarom ook over deze lesonderwerpen.



Schoencadeau in groep 5

Afgelopen dinsdagmiddag mochten alle kinderen op school hun schoen zetten. In groep 5 werd er goed gezongen en alle schoenen stonden op tafel om gevuld te worden door de pieten. Woensdagmorgen stonden alle schoenen op een andere tafel, maar waren ze gelukkig wel gevuld. Er zat een pen in met 'onzichtbare inkt'. De kinderen gingen er meteen mee aan de slag in de klas. Eerst iets schrijven en daarna met een speciaal lampje kijken wat er geschreven stond. Wat een enthousiasme!



Welkom op school

Hadassa Everd

Wij zijn snel jarig, alvast gefeliciteerd!

01-12 Suus Glim

01-12 Annabel Sweep

03-12 Zeth Lapré

10-12 Isabelle Nibbering

11-12 Sanne Reijnders

12-12 Daan Bruijn

12-12 Fenna Duinmaijer

14-12 Stijn Hoek

Agenda

03-12 Teamvergadering

05-12 Sinterklaasfeest, continuooster tot 14.15 uur

06-12 Speelgoedochtend groepen 1 en 2

17-12 Kerstmusical

17-12 Teamvergadering

18-12 Kerstmusical

18-12 Kerstdiner

20-12 Alle kinderen uit om 12.15 uur

20-12 Volgend Baleinbericht

We wensen iedereen alvast een heel gezellig Sinterklaasfeest!

Groep 7 verhuist

We willen u graag informeren over het feit dat groep 7 de laatste week voor de kerstvakantie zal verhuizen naar een ander lokaal binnen onze school. Deze verandering komt voort uit de behoefte van de andere school in ons gebouw, de Tweemaster, die dringend een lokaal nodig heeft. Onze school beschikt over twee extra lokalen.

Na goed overleg met alle betrokkenen hebben we samen een oplossing gevonden die voor beide scholen prettig en praktisch is. Het nieuwe lokaal van groep 7 biedt dezelfde leeromgeving en voldoet aan de behoeften van de klas.

We danken u alvast voor uw begrip en staan klaar om eventuele vragen te beantwoorden.

Stroopieten in de school

Vorige week woensdag kwamen 4 Pieten in groep 1/2 C. Voor sommige kleuters was dat best even spannend. We hebben wat liedjes gezongen en pepernoten gekregen. Eén van de Pieten las een mooi gedicht voor, daarin stond dat we 26 november onze schoen mochten zetten. Dinsdag was het zover, we hebben de schoen bij de open haard in de huishoek gezet en gezongen, de volgende ochtend zat er een heel mooi boek in, wat waren de kinderen daar blij mee! Wel een beetje raar, Piet heeft de fiets van juf Jacqueline O geleend en deze achtergelaten, op zijn kop, in de school, met een lege band en een pepernootje ernaast! De band moet wel weer opgepompt worden, zodat juf Jacqueline de fiets weer mee naar huis kan nemen. Diezelfde dag hebben we onze eigen pepernoten gebakken. Ze zijn goed gelukt en waren erg lekker! In de rijm van de stroopieten stond ook nog dat Sinterklaas op 5 december op school komt. Natuurlijk willen we hem verwennen met leuke liedjes en dansjes, we zijn al flink aan het oefenen. We hebben er zin in!

